

# LACHCEREMONIE

UITREIKING LACHMANNEKE

HOUTHALEN-HELCHTEREN  
7 JULI 2024

## LACHCEREMONIE, een volks moment aan het Lachmanneke

Jarenlang heeft het Lachmanneke in Houthalen-Helchteren rondgezworven. Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het Lachfestival kreeg hij van de organisatoren een bronzen jasje en een vaste plek op een sokkel in de Vredelaan.

De jaren nadien werd dit de plek bij uitstek voor het startschot van het straattheaterfestival, waar confettibommen de lucht in werden geschoten en waar de lachborrel rijkelijk vloeide.

Tot Corona roet in het eten gooide en de lachceremonie voor enkele jaren van het toneel verdween.

Maar dit jaar is het opnieuw zover. Met toeters en bellen trekken de leden van het Lachgenootschap naar het Lachmanneke voor de traditionele Lachceremonie. Ze worden hierbij vergezeld door enkele legendarische putheksen, aanstekelijke lachmicroben, een lachsnoepkoningin, ballonmeisjes en enthousiaste lach-ambassadeurs.

Voor extra sfeer en beleving zorgen de opzweepende ritmes van DeBatterij United die met tientallen drummers door de straten trekken.

## Uitreiking van het Lachmanneke, de Oscar van de Lach

Vast onderdeel van de Lachceremonie is de uitreiking van het Lachmanneke, zeg maar de Oscar van de Lach. Personen die zich op een of andere manier verdienstelijk maken voor het festival of voor Houthalen-Helchteren, worden gehonoreerd met een Lachmanneke. Aan wie het Lachmanneke in 2024 uitgereikt wordt, blijft nog even geheim maar de voorbije jaren passeerden al heel wat mensen de revue: *Stef Geers, Jaques Vermeire, Alain Yzermans, Gerard Aerts, (baron) Stijn Coninx, Miranda Gijzen, Dirk Denoyelle, Remo Perrotti, ...*

## Genootschap van het Lachmanneke en zijn Ridders

Het Genootschap van het Lachmanneke had het de voorbij jaren bij momenten heel erg druk met het ridderen! Heel wat personaliteiten doorstonden moeiteloos het lachritueel en werden ridder van het Genootschap van het Lachmanneke. Ook dit jaar wordt de stok om te ridderen vanonder het stof gehaald en de ceremoniële drank koel gezet.

## Grappie, de Lachborrel

Geen Lachceremonie zonder een gepaste toast uit te brengen. Dus voorziet het Lachgenootschap voor alle aanwezigen een 'Grappie', de perfecte lachborrel, als kers op de taart!

Wie wil weten aan wie het LACHMANNEKE wordt uitgereikt, hoe de LACHBORREL smaakt en nadien met heel veel humorliefhebbers het STRAATTHEATERFESTIVAL wil induiken, is van harte welkom!

**Afspraak: zondag 7/7 - 13.30 uur – LACHMANNEKE, Houthalen-Centrum (Vredelaan).**